

Op zoek naar ruimte om verder te gaan

Soms loop je rond met vragen en gedachten, die niet zomaar weggaan. Die je misschien zelfs belemmeren in je dagelijkse leven, zodat je niet verder kunt. Dan is het fijn om met iemand te praten, die naar je luistert en met je meedenkt. Je krijgt nieuwe inspiratie en je voelt ruimte om je vragen en gedachten op een andere manier te bekijken. Een geestelijk verzorger kan je hierbij helpen en gaat met jou op zoek naar dat wat jou kracht geeft. Pasklare antwoorden zijn er niet, maar al pratend kan er ruimte ontstaan, waardoor je verder kunt.

Hoe werken wij?

Het eigene aan geestelijke verzorging is dat we jouw levensverhaal verbinden aan (levensbeschouwelijke) krachtbronnen. Dit doen we samen met jou, soms in een groep en soms individueel. Je kunt denken aan krachtbronnen zoals natuur, religie, kunst, poëzie, muziek en relaties.

Wat kan je van ons verwachten?


Groep
gesprekken


Rituelen




Persoonlijke
gesprekken


Bijeenkomsten

Waarom doen we wat we doen?

Op zoek

Al luisterend gaan we met jou op zoek naar ruimte.



Naar ruimte

De ruimte staat symbool voor dat wat jou (opnieuw) kracht en troost kan geven. Je kan zijn wie je bent, hoe je kijkt op het leven ook is. Om zo verder te kunnen.



Om verder te gaan

We dragen bij aan jouw herstelproces en steunen je om het met je levenssituatie of vragen uit te houden.



Geestelijk verzorgers sluiten aan bij jouw achtergrond, wat voor levensvisie je ook hebt. De insteek is altijd: een open gesprek van mens tot mens. Van daaruit zoeken we naar wat voor jou passend is. Wat je ons vertelt, wordt niet opgenomen in je patiëntdossier, tenzij je daar nadrukkelijk om vraagt. Ook naasten kunnen bij ons terecht.

